



IN DEZE EMAIL:

In Nederland

Terugkomst in Oeganda

De kinderen

The Farm of Hope and Dreams

Vanuit het bestuur

- Sponsoren en donaties

[Bezoek onze site](#)

www.homeofhopeanddreams.org



Quiltdeken van de Noachkerk in Almelo

In Nederland

Vanaf 15 februari tot 9 mei ben ik met Sarah, Aaron en Eric in Nederland geweest. Het was goed om weer bij mijn familie te kunnen zijn voor een korte tijd. Aangezien ik in 2015 niet kon komen zijn we dit keer wat langer geweest. Tijdens mijn verblijf in NL heb ik het ook erg druk gehad met het geven van presentaties, het was erg leuk om te doen en het doet me vooral goed om te zien hoe we vanuit Nederland altijd nog gesteund worden in ons werk en hoe mensen met ons meeleven.

We zijn bij scholen, kerken, bedrijven en verenigingen geweest en mochten daar ons Hope & Dreams verhaal vertellen. Het was al bijna 2 jaar geleden sinds de laatste presentatie, dus er was veel te vertellen over de nieuwe ontwikkelingen in "the Home" en ook in "the Farm".

Op dag 1 stond een auto klaar van **Mastebroek Hardenberg**, die ik voor 3 maanden kosteloos mocht gebruiken, dit was super geregeld en ik ben hier erg dankbaar voor, aangezien ik heel wat kilometers moest maken.

We hebben open dagen gehad voor mensen die meer wilden weten over onze stichting, dit was zoals erg jaar weer heel geslaagd. We hebben veel nieuwe mensen ontmoet die ons een warm hart toedragen.

Als sponsoractie vanuit het bestuur besloten we om dit jaar geen fietstocht maar een wandeltocht te organiseren. Het was een super gezellige dag met meer deelnemers dan we hadden durven hopen. Het heeft ook weer een geweldig bedrag opgebracht. Een groot succes dus.

Ook via deze weg wil ik iedereen bedanken voor de bijdragen en donaties die we hebben mogen ontvangen tijdens ons verblijf in Nederland.

Terugkomst in Uganda

Na 3 maanden Nederland waren we op 9 mei meer dan klaar om weer terug te gaan naar de andere kinderen in the Home of Hope & Dreams. Na het lastige afscheid van onze familie gingen we op maandagmiddag naar Schiphol. Het was een lange en vermoeiende reis voor ons allemaal, vooral omdat we een 3 uur durende overstap hadden in Kenia.



Ze staan prachtig op hun bedden!



Prachtige versiering bij terugkomst



Voetballen op het voetbalveld



Volleybalveld

De aankomst op Entebbe maakte gelukkig dat we alle vermoeidheid vergaten, want daar stonden 2 auto's met alle schoolkinderen en Juliette en Ritah op ons te wachten. Het was een geweldig weerzien en natuurlijk mochten de kinderen even het gebouw in om vliegtuigen te spotten en een frisdrankje te drinken.

Thuis aangekomen stond ons nog een verrassing te wachten, want alle kinderen hadden dansjes en liedjes ingestudeerd die ze voor ons opvoerden. Het personeel had geld bij elkaar gelegd en ze hadden een heel feestmaal gekookt. Na het eten moesten natuurlijk gelijk de koffers met cadeautjes open en was het een nog groter feest. Tijdens ons bezoek aan de Noachkerk in Almelo kregen we 20 prachtige quiltdeken mee. Een groep dames is hier 2 jaar mee bezig geweest en koos ons als 'goed doel'. De kinderen waren heel erg blij met hun cadeau! Dit is op de foto's te zien.

Alles is goed gegaan in mijn afwezigheid, er zijn wat problemen geweest tussen de personeelsleden onderling, maar het is natuurlijk voor het personeel ook niet makkelijk als ze opeens overal alleen voor staan voor 3 lange maanden. We hebben inmiddels de nodige vergaderingen en gesprekken gehad met elkaar en de lucht is weer geklaard, iedereen is bereid om elkaar te vergeven en de gebeurtenissen van de 3 maanden te vergeten.

De kinderen

Met de kinderen gaat het allemaal erg goed. We hebben geen baby's meer in ons huis. Alle kinderen lopen nu, zelfs Isabel, Benjamin en Charlotte. Heerlijk om te zien hoe gezond ze zijn en hoe lekker ze overal rondhuppelen.

Er zijn wat kinderen ziek geweest, maar vooral malaria en verkoudheid. Geen ernstig zieke kinderen gelukkig.

Op school is het ook allemaal goed gegaan. De meeste kinderen hebben een mooi rapport gekregen. Sommige van de oudere kinderen moeten nog iets harder werken, want zij zijn wat achteruit gegaan met de resultaten. We doen nu elke dag een studieurtje thuis, zodat de kinderen ook thuis bezig blijven met hun schoolwerk. De oudste kinderen (Jolene, Ethan en Jerom) moeten nu ook elke zaterdag en vakantiedag naar school. Dit is best veel en dat vinden ze zelf ook, want nu hebben ze bijna geen tijd meer voor hobby's en om uit te rusten. We denken er nu over na om ze vanaf volgend schooljaar naar 'boarding school' (soort kostschool) te sturen. Dit willen de kinderen zelf ook heel erg graag. De voordelen zijn dat de kwaliteit van onderwijs daar veel beter is en dat ze meer individuele begeleiding krijgen. Dan zijn ze dus het hele semester op school en komen ze in de vakanties thuis om ook echt vakantie te vieren. De kinderen zijn gek op sporten en spelen. Daarom hebben we vorige week zaterdag een volleybalveld en korfbalveld aangelegd. We hebben er allemaal al veel plezier van en genieten volop van de nieuwe sportvelden. Nu gaan we ook nog de stokken die we nu nog gebruiken als voetbalgoal vervangen voor metalen palen en dan is ons sportgedeelte ook helemaal klaar.

De kinderen zijn afgelopen weken meerdere keren voor voetbalwedstrijden weggeweest. Meestal winnen ze niet, maar ze vinden het wel geweldig om samen te spelen met andere kinderen uit andere teams.

Elke middag van de week komt de coach samen met wat andere kinderen uit het dorp bij ons training geven. Het is geweldig om te zien wat voor topvoetballers we hebben. Jerom, Ethan, Chris, Jasmin, Sarah (dankzij de training bij HHC :-)), het zijn allemaal fanatiekelingen die erg goed zijn.



Eieren van onze kippen

The Farm of Hope & Dreams:

Met de farm gaat het ook heel goed. De eerste kippen leggen vanaf eind februari eieren en ook het tweede koppel begint bijna te leggen. We verkopen af en toe al wat eieren als we echt heel veel over hebben. De konijnen hebben ook de eerste jongen gekregen. Hier moeten we alleen nog hokken voor laten maken, want alle konijnen lopen nu nog in 1 ruimte rond.

Morgen begint de bouwvakker met het bouwen van de varkenshokken en geitenstallen. Ik heb vorige week 3 biggetjes gekocht die we ophalen als de hokken klaar zijn. Ook heb ik 2 zwangere geiten gekocht en 1 jong bokje. Ik weet niet precies wanneer deze komen, maar dat hok gaat dus ook klaargemaakt worden in de aankomende weken.

We hebben plannen om een grote kippenschuur te bouwen voor 1000 kippen, dit echt om een inkomen te genereren uit de boerderij. We hebben informatie gekregen over een grote tomatenkas en hopen ook deze binnenkort te kunnen installeren en onze eigen tomaten en paprika's te kunnen verbouwen. Vorige week hebben we 100 bananen (matooke) bomen gekocht en onze vakantiehelpers (de 3 broers van Aaron) hebben die voor ons geplant. We hebben nu dus ook een bananenplantage. We proberen langzaam door te gaan en steeds meer zelfvoorzienend te worden. Tot nu toe hebben we er allemaal veel plezier en gemak van en spaart het ons al veel geld uit.

Vanuit het bestuur

Sponsors en donaties

Graag willen we iedereen bedanken die de afgelopen periode, in welke vorm dan ook, een bijdrage heeft geleverd aan ons kindercentrum! Super! Dankzij sponsoring, donaties en acties kunnen wij doorgaan!

Groeten van,

Gini Pullen, kinderen en medewerkers van The Home of Hope & Dreams